

Manifest van de Archipelgroep

Anderen helpen, omkijken naar elkaar, en mensen weer vertrouwen geven in zichzelf en in de ander. Daar gaat het om en dat is wat de afzonderlijke leden van de Archipelgroep nastreven en elke dag doen. Met als gewenst

Resultaat een rechtvaardige en rustige samenleving waarin onze

Cliënten voldoende kansen krijgen om een waardig leven te leiden: zonder stress voor hun kinderen kunnen zorgen, zonder stapeling van schulden; met voldoende sociale contacten; een zinvolle dagbesteding met uitzicht op uitstroom naar een betaalde baan en een positief zelfbeeld waardoor zij op den duur zelfs anderen kunnen

Helpen die net als zijzelf ook eens op de onderste trede moesten starten, soms niet in staat zijn waren zelfstandig te wonen maar in een van de

Interamurale voorzieningen een tijdelijk thuis vonden. Waar je leert om weer gezond te worden qua leefstijl en de manier waarop je naar je eigen leven kijkt: met gezond verstand. Onze medewerkers kijken overigens naar de cliënt met een blik die wordt bepaald door de theorie van de

Presentie, waarbij er ten eerste aansluiting gezocht wordt bij iemands leefwereld en er niet vanuit de systeemwereld wordt bepaald wat iemand nodig heeft. Want wanneer je werkelijk interesse toont en de mens ziet achter de problemen word je verrast en vind je in de cliënt soms een

Ervaringsdeskundige die net dat beetje extra in huis heeft om anderen met problemen of risico's inzicht te verschaffen in de kansen op verbetering van de kwaliteit van leven. Wij weten dat dat altijd gepaard gaat met vallen en opstaan. Kortom, de Archipelorganisaties hebben een

Lange adem en laten niemand los.